

En weekend i september

19. - 20. september 2015

Klokken er 12.30 og der står 20 fodslawer på Feldborg Familiecamping/s parkeringsplads og tripper forventningsfuldt, vi er nemlig i gang med at indtage Fanø. Rimelig trygge er vi ved situationen, da vi ved at Vagn og Gert er eminente stifindere, men at de også er små kratluskere, se det var vi ikke forberedt på.

At de så også har god forbindelse op til vejrguderne og gav os det fineste vejr, jamen hvad kunne vi forlange mere?

Vi indtog vores madpakker i god ro og orden,

fik en lille en af de skarpe, fik tildelt vores respektive hytter, og så var det afsted ud at slide skosåler.



Blev ført gennem hovedstaden/s (Sønderho) små gyder, med fortællinger om de små huse, skikke og levemåder, meget interessant, også kirken fik vi en lille historie om. Da vi havde fået nok af storbyen, blev vi ført ud i klitterne.



Vi blev blæst godt igennem, og travede godt omkring, sagde goddag til alle de vilde kaniner, kikkede på det fine vartegn som står højt og flot på en klittop. En dejlig tur i det frie landskab.



Lidt trætte og forblæste kommer vi hjem og gør os klar til at gå ud at spise, Der er bestilt bord, og alt er klar da vi ankommer.

Et dejligt arrangement, hvor alle får hvad de godt kan lide, og lidt mere end godt var for nogle af os. Vel hjemme igen, samles vi i fællesstuen og hygger, det varer dog ikke længe før de fleste gerne ville hjem og afprøve madrasserne.

Næste dag står vi op til et førsteklases morgenbord, med både rullepølse, spegepølse og hjemmelavet mysli. Der manglede bare ingenting.



Vi smøre madpakker og er klar til denne dags dont.

Vi går på den brede strand, op i klitterne, går på små stier og skarpe klittoppe, og endelig på meget fugtige engdrag, de var faktisk våde.



Blev lidt bekymret da fortroppen råbte op om at Gert stod i vand til halsen.

Det var ikke så godt for vi kunne nok ikke selv finde hjem derfra, og vi kunne jo heller ikke lade ham stå der!

Det viste sig han var ude at rekognoscere, så vi andre ikke blev alt for våde om tærerne.

Et dejligt sted midt i lyngen og solskinnet spiste vi vores madpakker med god appetit.



Nu går turen videre i plantage på skovstier, da vi er omkring kaffetid går vi igen i vand, og da Vagn og Gert nægter at lægge sig som tømmerflåde, så vi andre kan komme tørskoede over, må vi vende om og tage samme vej tilbage.

Efter dejlig kaffe og kage, går den slagne vej hjem.

Ved 16 tiden er vi tilbage igen efter en lang vidunderlig dag, som vi takker Vagn og Grete, Gert og Ellen for.

Denne weekend kunne bare ikke være bedre. Hjemturen tog så sin tid, da der var to timers ventetid på færgen. De gik nu meget godt, der var både tidevand og sælhunde at kikke på.



Anna Marie